

50 TINTEN
HEMELSBLAUW
Verhalen over de liefde van God
Gedicht
van Luus Verheijen

Verhaal 23

Evenwicht

*Dank u Heer voor alles wat u geeft
en voor wat er in onze harten leeft.
Dank U Heer voor alle gaven
en dat ik niet buiten hoeft te slapen.*

*Dank U voor de veiligheid op deze plaats
en dat ik weer gemakkelijk loop op straat
en alles de goede kant op gaat.*

*Door alle narigheid te beleven
valt het erg op, dat wat U wilt geven.
Uw vrede is in mij aan het werk,
dat valt op als ik een tinteling bemerk.*

*Het lukt me wel een beetje, om uw liefde rond te strooien,
Al zit ik dan soms ook met de foute woorden te gooien.
Ik doe mijn best en God doet de rest.*

*Dat is een gezegde uit vroegere tijden
dat moeder zo gemakkelijk uit haar mond liet glijden.
Zo veel dingen hier en daar spelen door elkaar
en ik weet niet: wat is ècht waar...*

*Als ik het niet weet leg ik bij U neer
wat mij belast Heer, iedere keer.
Ik laat het los en vergeef hen Heer.*

*En U bekijkt het wel een andere keer,
als U een oordeel gaat vellen,
om de weegschaal in evenwicht te stellen.*

*Het is zo fijn om alles los te laten...
(allemaal tintelingen en rillingen)
En met een licht hart door de dagen te gaan;
ook al val ik in kuilen en gaten...*