

Slakje

Voorschoten, 19-03-2019, Luus Verheijen

Er was een kleine slak, die zat in de GFT bak.
Gevaarlijk hoor. De bak en de deksel en daar tussendoor...
Slakje heeft haar hele huis gebroken.
Maar toen God bezig was met repareren,
is ze in de bak blijven logeren.

Die bakken, zijn ook wel beschermdingen;
ze bleef het er in de hitte, een tijdje uitzingen.
En het heeft me bijzonder geraakt,
wat God doet voor een slak wier huis is gekraakt.
Aan de zijkant heeft hij nieuw huisje geplant!

Tijden ondersteboven, of hangend verticaal,
dat overleeft een slak allemaal.
Ze kwam me erg vasthoudend voor;
zelfs na het legen van de bak
vond ik daar nog steeds de slak.

Dat is heel knap, want je weet vast hoe hard het gaat
als de machine de bak leeg slaat.
Toen het huis wat groter was,
is ze in haar nieuwe huis getrokken.
Nadat ze kwijt was, de stukken en de brokken.

Al een paar dagen probeer ik haar te bewegen,
zich nu buiten de bak te begeven.
Toen ik haar wilde pakken, was ze ineens glibber-nat
Ik kreeg haar niet los dan;
was daar wel geschrokken van!

Toen heb ik een bakje met sla aan de rand gehangen,
ze keek ernaar, maar liet zich niet vangen.
Ze hield zich vast aan de bak.
Ik dorst haar niet stevig aan haar huis te pakken,
stel je voor dat het weer helemaal zou krakken!

Maar bij een blaadje sla, persoonlijk aan haar aangeboden
heeft ze toch de grote stap genomen.
Ze is op het blaadje gaan zitten.
Met de sla in een klein potje zijn we op reis gegaan
naar een plekje, dat haar aan zou staan.

Haar oogjes gingen razendsnel naar boven en benee,
daar had ze heel geen moeite mee.
Haar nekje hoog boven de rand, van een naar andere kant
Het ging vast voor een slak met vliegende haast.
Ik denk dat ze zich nu nog verbaast.

Op haar blaadje sla, in het gras aan het water
maakt ze zich nu vast geen zorgen meer om later.
Ik vond haar huis wel wat aan de kleine kant,
maar wie weet woont ze nu heel riant!
Dit mag best in de krant.
Het zou prettig wezen, meer wonderen te lezen!

