

[www.faam777.info](http://www.faam777.info)



**.Verhalen.Schilderijen.Tekeningen.**

### **Dit is een Vertel-spel**

Dat is een verhaal dat door meer mensen gesproken wordt. Of door iemand die verschillende stemmetjes nadoet. Die treden op als persoon in het verhaal.

Dit Vertel-spel heet Schattebout. En je gebruikt hier een PowerPoint bestand bij waar schilderijen in staan.

### **Het Verhaal**

Het best kun je eerst gewoon het verhaal lezen. Daarvoor heb je alleen deze pdf nodig.

Het is het verhaal van Schattebout, over wat hijzelf beleeft. Hij is heel lief, vandaar zijn naam natuurlijk. Maar hij is ook een heel moedig ventje. Hij durft gewoon de waarheid te zeggen! En hij spreekt natuurlijk met een heel eigen stemmetje!

Het verhaal heet: "Er is meer tussen Hemel en aarde" en het gaat over God. Op elke bladzijde staat een schilderij en daar hoort een verhaal bij over God.

### **Vertel-spel spelen**

Op de volgende bladzijde kun je lezen hoe het vertel-spel gespeeld kan worden.

Bij het spel heb je twee bestanden nodig.

- Schattebout.verteller.pdf (die je hier al hebt)
- Schattebout.kijkers.ppsx (het PowerPoint bestand).

Die twee dingen worden tegelijk gebruikt.

Je zit goed als je bij allebei hetzelfde plaatje ziet. Probeer de vragen met elkaar te beantwoorden.

Samen weet je meer dan alleen!

### **Te Moeilijk?**

Misschien vind je het toch te moeilijk het spel met elkaar te spelen. Dan kun je misschien vragen aan iemand die wat ouder is of hij een paar keer met jullie wil oefenen.

En dan kun je later als alles goed gaat het spel aan andere mensen laten horen of zien!

### **Vertel-spel spelen, wat is het**

Er zijn 3 mensen in het verhaal

- Bijbellezer man/vrouw (tekst in blauw)
- Juf/Meester (tekst in zwart)
- Schattebout (tekst in rood en groen)  
Als Schattebout roept of heel enthousiast is zie je de tekst in rood.  
Als hij gewoon praat is de tekst groen.

### **Verrassing!**

In de PowerPoint voor de kijkers staat de tekst van Schattebout meestal niet. Zo worden de kijkers verrast! De pdf is het werkboek van Schattebout. Hij ziet alle teksten zodat hij kan zien wanneer hij aan de beurt is. Daarom is Schattebout spelen het moeilijkst.

### **Wat je ziet op de PowerPoint**

Op een nieuwe bladzijde staat eerst alleen een schilderij. Je kunt met elkaar even praten over wat je ziet. Als je de spatietoets doet of klikt komt er meestal een blauwe tekst in beeld (voor Bijbel man of vrouw) of een zwarte tekst (voor Juf/ Meester). Soms zie je ook een rode tekst van Schattebout, die hij net heeft gezegd. Of je ziet meer tekst tegelijk komen.

### **Hoe gaat het spelen van het Vertel-spel?**

Een groot beeldscherm is het leukste.

Daar wordt dan de PowerPoint op bekeken. Deze pdf kun je uitprinten en dan maak je er een boekje van. Dat kan Schattebout dan gebruiken. Of Schattebout kan het bekijken op een tablet. Ik vind zelf een boekje wel handig want daar kun je aantekeningen in maken.

### **2x is er een hyperlink in het verhaal**

Voor je het spel gaat spelen kun je even uitzoeken wat je wilt laten zien.

**Bij Logos Hope** (omships.org)

is het leuk om bij het tabblad "Get Inspired" een leuke video uit te zoeken.

**Bij faam777.info** kun je laten zien waar het Vertel-spel van Schattebout te downloaden is en je kunt schilderijen bekijken, daarna is nog een pagina met schilderijen.

### **Het spelen**

Dan kun je het gaan uit proberen. Het is heel leuk om het, als je samen goed geoefend hebt, aan anderen te laten zien. Dus nu moet je de PowerPoint openen en Schattebout moet zijn pdf bij de hand hebben. Kijk maar hoe dat gaat! Veel plezier! Luus Verheijen



# Schattebout

## Hoi!

Ik ben Schattebout. Ik ga schilderijen laten zien.  
Het zijn zoekplaatjes. Elk plaatje heeft een verhaal.  
Verhaaltjes over God, die één is en toch drie.

# Er is meer tussen hemel en aarde! Ècht wel!



## Eindeloos bewustzijn bij God.

Zo heet dit schilderij.  
Dat is net zoiets als  
eeuwig leven.  
Wie weet wat dat is?

Dat betekent, dat het  
leven niet ophoudt als je  
dood gaat.  
En dat je dan bij God  
mag zijn.

*Joepie!*

## Wat zien we hier?

- Er is licht aan het einde van de tunnel. De witte duif komt uit de tunnel gevlogen. Die brengt ons bericht van God, het is God de Heilige Geest! Ziet iemand de priester? Wat doet ie?
- De priester stuurt met wierook een gebed naar de hemel, naar God de Vader, die kunnen we niet zien.
- De priester loopt over het water! Misschien is het Jezus, de Zoon van God. Die kon ook over water lopen!

Hebben jullie nog vragen?





Ik ga je soms stukjes uit de Bijbel laten zien. Het Boek van God. Eigenlijk is dat ene boek net een bibliotheek. Er zitten heel veel boeken in.

Eentje daarvan is het Bijbelboek Spreuken. Spreuken Hoofdstuk 15, Vers 30.

*Een lachend gezicht maakt het hart blij,...*

### **God, die één is en toch drie!**

Daar weet je nu al iets van. Heb je gezien bij het vorige plaatje he.

God is: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Nou dat snap ik niet echt hoor, maar dat geeft niet. Ik geloof het, dat is het belangrijkste, zegt God.

### **Ik heet Schattebout. Waarom?**

Ik heb een vis op mijn oog, had je dat gezien?

- Vroeger was het zo dat mensen niet over Jezus, de Zoon van God konden praten. Want dan werd iedereen kwaad. Daarom tekenden ze vaak een vis om te laten zien dat ze van Jezus hielden en dat Jezus van ons houdt. Slim he, zo konden ze vrienden vinden zonder iets te zeggen.
- Ik laat de vis dus lekker zitten.

Hebben jullie nog vragen?



## Dit is Stan, een Engel?

- mijn beste vriend. Hij is erg ziek geweest en nu is hij al een hele tijd dood. Zou hij nu in de hemel zijn?
- Een hand van boven beschermt hem, zie je? Dat is de hand van God. Stan heeft hier vleugels dus hij zal wel bij God zijn...

### ***Wat een boffert!***

- En later zie ik hem terug als God vindt dat ik hier klaar ben! Ik zou nu wel vast willen gaan kijken maar dat mag ik nog niet van God.
- God zegt wanneer het tijd is.

Hebben jullie nog vragen?





## Logos Hope Puzzel

- Zie je de puzzelstukjes? Leren over God is net als een puzzel maken. **Eerst kun je niet zien wat het is, maar je gelooft wel dat er wat moois in zit. Steeds doe je een klein stukje, je ziet dat het goed is. Wat je ziet wordt steeds duidelijker. Het komt goed! Zo is het ook met God.**
- Het schip dat aan komt varen is de Logos Hope. 350 mensen op het schip varen de wereld rond om het geloof in Jezus, de Zoon van God overal bekend te maken. Dat wil God graag. Ze hebben een boekenmarkt aan boord met boeken over God.  
[www.omships.org](http://www.omships.org)

Hebben jullie nog vragen?





### Op de golven...

Op de Golven van het leven  
ben je kapitein naast God.  
Om de juiste koers te varen,  
langs de klippen van het lot.  
(Uit een oud versje)

**Dat staat ook in de Bijbel, het boek van God. We  
kunnen God niet zien, maar hij is er wel...**

God zegt welke kant het best is om te gaan, handig  
he! Hij heeft veel namen. Een daarvan is "de Heer".

Bijbelboek Spreuken: Hoofdstuk 16, Vers 9.  
*Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de  
richting die hij gaat.*

Hebben jullie nog vragen?



Hebben jullie nog vragen?

### Dit is Honnepon, ze is mijn vriendin!

- Ze is niet zo mooi, maar lief en dat is het belangrijkste. Ze heeft een goed hart. En ze is ook vrolijk en doet goede dingen. Ze is wijs, niet eigenwijs! Zie je de visjes in haar ogen?
- Bijbelboek Jeremia: Hoofdstuk 31, Vers 33. *Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven...*
- In je hart weet je wat goed is... Als God iets tegen je zegt word je daar altijd rustig van en soms ook heel blij! Zelf kan ik vaak niet goed lezen wat er in mijn hart staat. Maar dat geeft niet zegt Jezus. Je mag best fouten maken als je je best doet. Hij houdt van je, voor altijd.
- **PFFF, gelukkig maar...**



## Het Kruis en het Licht

- Deze kleine meid heeft ook Jezus gevonden!  
Hoe ik dat weet? Ik zie een visje. Heb jij het ook gezien?  
Maar je kunt het ook zien aan iets anders.  
Jezus is de Zoon van God. Hij is ons voorbeeld. Hij deed alles voor ons. Hij stierf aan het kruis voor ons. Toch is hij er nog!  
We denken aan Jezus als we een kruis zien.
- Bijbelboek Evangelie van Johannes:  
Hoofdstuk 8, Vers 12.  
*Jezus zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft."*
- Het meisje heeft het kruis en het Licht in handen zie je? Fijn he. En Jezus is nog altijd bij ons ook. Dat heeft ie zelf gezegd!

Hebben jullie nog vragen?

# Er is meer tussen hemel en aarde! Ècht wel!



## Dit schilderij heet Genieten

Die mijnheer die je op zijn rug ziet, dat is Prediker.  
En ik ben zijn rugzakje. Ik mag mee op reis!  
Misschien vertel ik daar later nog over...

### Dus we spraken over:

- God bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.
- Alles begrijpen kan niemand. Geloven is genoeg.
- Een vriend in de Hemel
- Leren over God is als puzzelen, samen met anderen.
- Een weg zoeken in het leven gaat het best samen met God.
- In je hart weet je wat goed is.
- Met Jezus ben je nooit alleen.

Er is meer tussen hemel en aarde als wat je kunt zien. Goede dingen, die komen van God. God kun je niet zien. Maar er is een beetje van God in de schilderijen. En die zie je wel!





# Er is meer tussen hemel en aarde!

Welk schilderij vond je het mooist?



Schattebout



Eindeloos Bewustzijn



Op de Golven



Honnepon



Logos Hope



Het Kruis en het Licht



Genieten



Een Engel?

Weet je nog waar die over gaat?



***Ik hoop dat je het leuk vond.  
Nu ga ik op reis met Prediker!***

Uit het Bijbelboek Prediker Hoofdstuk 9, vers 9  
*Je zwoegt onder de zon,  
dus geniet elke dag,  
dat is het loon,  
dat God je heeft gegeven.*

Hebben jullie nog vragen? Als niemand die je kent het antwoord weet mag je mailen naar: [info@faam777.info](mailto:info@faam777.info)

**Tot ziens, Schattebout!**

[www.faam777.info](http://www.faam777.info)

